



De Grondregie opent haar deuren

In het kader van Open Monumentendag kan men dit weekend deelnemen aan een aantal leerrijke rondleidingen doorheen de eigendommen van de Stad Brussel

Brussel, vrijdag 13 september 2013

Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen van Stadseigendommen is verheugd u ter ere van de 25ste verjaardag van de Gewestelijke Open Monumentendag drie rondleidingen doorheen het patrimonium van de Stad Brussel te mogen voorstellen. Deze rondleidingen, uitgestippeld en begeleid door historicus Eric Demarbaix, bieden een uitvoerige kijk op de vele gebouwen van de Grondregie van de Stad Brussel die de verschillende wijken herbergen. Geïnspireerd door het thema van dit jaar « Bruxelles, m'as-tu vu ? », eren deze wandelingen de plekken die de hoofdstad in de loop der geschiedenis opfleurden. De plekken waar men zich kon tonen in zijn mooiste klederdracht, de plekken waar men maar al te graag flaneerde, waar men zich kon ontspannen genietend van een kopje thee of een lekker drankje, of waar men getuige kon zijn van de première van een nieuw spektakel...

Mohamed Ouriaghli is maar al te blij dat de Grondregie en haar talrijke eigendommen wederom in de schijnwerpers mogen staan : « *Twee jaar geleden werd in samenwerking met Cercle d'Histoire de Bruxelles, het boek « Bakstenen, een verhaal van en voor mensen » gepubliceerd. Dit boek stelt vanuit historische en menselijke ooghoek het bondige leven van het private patrimonium van de Stad voor. Vorig jaar werd in het kader van de 10^{de} verjaardag van de Grondregie in samenwerking met CIVA en Cercle d'histoire een tentoonstelling rond het private patrimonium op poten gezet. Ditmaal kunnen de burgers belust op nieuwe ontdekkingen genieten van een informatieve wandeling door drie populaire wijken in het centrum van Brussel* ».

Eric Demarbaix licht toe : « *na de uitgave van het boek " Bakstenen, een verhaal van en voor mensen " door het team van Cercle d'Histoire de Bruxelles , is het interessant om van dichtbij deze vaak onbekende stadseigendommen te gaan ontdekken. Dit is dan ook de ideale gelegenheid om op verkenningstocht te gaan door het Brusselse patrimonium. Het is zo dat de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, mede door de volledige transformatie van de wijk in de jaren 1875/1880, gevuld is met een rijke geschiedenis. Voor de Marollenwijk blijft, ook als is het aandeel in het Patrimonium hier minder omvangrijk, de link met de geschiedenis onbetwistbaar. Voor wat betreft de oude binnenhaven van de Stad, daterende uit de XVI-ste eeuw, is het stedelijke patrimonium wederom belangrijk, een kleine omweg hierlangs is daarom ook niet oninteressant ».*

De drie rondleidingen zijn de volgende:

- **Brussel, een openluchtdecor:**

Deze wandeling vertrekt aan de Sint-Gorikshallen en gaat op zoek naar plaatsen die beladen zijn met geschiedenis en anekdotes zoals Le Lion d'Or. Via de Kartuizersstraat en café Greenwich bereiken we de trendy Dansaertwijk. Vandaar

zwenken we af naar Sint-Katelijne en de Vismet met hun vele restaurants en cafés. Iets verderop ligt de Begijnhofwijk, die we doorkruisen tot aan La Tentation. En we eindigen met de sfeer van het vroegere Brusselse uitgaansleven op te snuiven op het De Brouckèreplein met hotel Métropole, de bioscopen en de zaal Alhambra.

- **Van het Rouppeplein naar de Marollen:**

Tijdens deze wandeling die vertrekt op het Rouppeplein ontdekken we een zeer oude wijk met een rijke geschiedenis. Vele Brusselaars weten niet dat hier vroeger het zogenaamde Bogaardenstation lag, met een vermaard hotel: À la Grande Cloche. In de Huidevettersstraat bewonderen we de rijk versierde gevel van het Palais du Vin en komen zo langs kleine straatjes vol anekdotes op het Vossenplein waar dagelijks de befaamde vlooiënmarkt wordt gehouden. Via de Hoogstraat met zijn vroegere bioscopen, nog herkenbaar aan de gevels, wandelen we naar de Cellebroersstraat en de bruine kroeg Het Goudblommeke in Papier waarvan de geschiedenis nauw verbonden is met de beweging van Belgische surrealistische kunstenaars.

- **Van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw naar de Zavel:**

Van de oorspronkelijke Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk blijft niets meer over. Deze buurt, die een zeer slechte faam genoot, werd vanaf 1875 onder burgemeester Jules Anspach volledig heraangelegd. Sindsdien is er weinig veranderd. De wijk is bij de Brusselaars bekend van het Koninklijk Circus en andere etablissementen die het (her)ontdekken waard zijn. Al wandelend door de straten, waar het tijdens de week zeer druk is, komen we aan het Koninklijk Park. Hier bevinden zich het Théâtre du Parc en de befaamde Cercle royal gaulois artistique et littéraire. Herinneringen aan de Belgische onafhankelijkheid leiden ons naar het Koningsplein met markante gebouwen als het voormalige warenhuis Old England en de vroegere hotels Bellevue en Flandre. Langs de Regentschapsstraat bereiken we ons einddoel, de chique Zavelwijk.

Bovenop de rondleidingen van dit weekend, worden ten gunste van de scholen van la Fédération Wallonie-Bruxelles maandag vier extra rondleidingen voorzien. Het volledige programma van de Open Monumentendag vindt u op

www.openmonumentendagenbrussel.be

Kabinet van de Schepen Alexandre Van der Linden 02/279.41.35 - 0485/190.692
