



## Voor een uitzonderlijke dag, een uitzonderlijk kostuum.

**Ter gelegenheid van deze 21 juli, dag van de nationale feestdag en de kroning van de toekomstige koning Philippe I, zal Manneken-Pis het kostuum dragen van de *vrijwilliger van Brussel van 1830*.**

De replica van het kostuum bestaat uit een hemd en een witte broek, een blauwe kiel, een zwarte riem en een zwarte muts in bont met een decoratief embleem in de Belgische kleuren.

*« Ik ben verheugd dat het ketje het kostuum van de Vrijwilliger zal dragen op 21 juli. Hij eert de nagedachtenis van de vrijwilligers van de revolutie van 1830 en brengt hulde aan de koning. Dit is een mooi symbool van nationale eenheid », legt Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, uit.*

Dit is het 8ste opeenvolgende jaar dat dit kostuum wordt gedragen door Manneken Pis. *De Vrijwilligers van Brussel 1830* hebben deze replica van hun uniform geschonken in 2006 om de 175 jaar van de Dynastie te herdenken en de eedaflegging van Léopold I.

Elke 21 juli kruipt de bekendste Brusselaar in dit kostuum waarvan de eerste versie, die te versleten is door de tijd, de opslagplaats van het Museum van de Stad Brussel niet meer mag verlaten.

### **Aankleden aan de fontein** (op de hoek van de Eikstraat en de Stoofstraat)

Op zondag 21 juli 2013

Vanaf 9u tot 18u

### **De garderobe van Manneken-Pis in het Museum van de Stad Brussel**

Grote Markt

1000 Brussel

Van dinsdag tot zondag van 10u tot 17u en donderdag tot 20u

Gesloten op maandag en de feestdagen 1/1, 1/5, 1/11, 11/11, 25/12

Ingang : € 4 (meerdere kortingen)

T + 32 (0)2 279 43 50

[www.museumvandestadbrussel.be](http://www.museumvandestadbrussel.be)