

## Brussel Welkom Weekend: wees welkom in onze wijken!

**Brussel, 19 maart 2013 - Ter gelegenheid van Brussel Welkom Weekend worden alle Brusselse wijken op 23 en 24 maart voor het derde jaar op rij in een feestelijk kleedje gehuld. Het evenement dat in 2011 door Philippe Close, schepen van toerisme voor de Stad Brussel, voor het eerst op touw werd gezet, nodigt Belgische en buitenlandse bezoekers uit om meer dan 150 wijken van de hoofdstad op een ongebruikelijke manier te ontdekken. Want ook dit jaar belooft de Stad Brussel ons een kleurrijk programma!**

Elk jaar opnieuw gaan miljoenen toeristen op ontdekking doorheen de mysterieuze, gezellige, vernieuwende en betoverende straatjes van onze Belgische én Europese hoofdstad. Ze maken kennis met de bijzondere charme, rijke cultuur, kleurrijke geschiedenis en verfijnde gastronomie van het Brussels Gewest.

Als wereldstad op mensenmaat telt Brussel zo'n 150 wijken die hun ziel, geheimen en geschiedenis achter elke straathoek maar al te graag blootgeven, zij het niet op een vurige, dan wel op een meer ingetogen manier.

In 2011 ging de wens van Philippe Close, Schepen van toerisme van de Stad Brussel, in vervulling. Hij kon immers eindelijk de schoonheid en het unieke karakter van de Brusselse wijken in de schijnwerpers zetten. Onder de vlag van het Brusselse toerismebureau VISITBRUSSELS zag de eerste editie van Brussel Welkom Weekend het daglicht: een nieuwe manier om de stad te ontdekken was geboren en bezoekers konden de sfeer in het hart van de 19 gemeenten opsnuiven.

*"Brussel Welkom Weekend herinnert de Brusselse, Belgische of buitenlandse toeristen er nog maar eens aan dat ons gewest duizend-en-een gezichten heeft. Even door de straten verdwalen en het echte leven opsnuiven langs onbekende wegen, zo ontdek je Brussel op een originele en ludieke manier," vertelt Philippe Close.*

Op 23 en 24 maart verwelkomt de Stad Brussel editie 2013 van dit evenement, een uitgelezen kans om herinneringen op te halen op plaatsen die niemand onberoerd laten. Van de meer dan 300 gratis activiteiten worden er 96 op het grondgebied van de Stad georganiseerd: van de beroemde Marollenwijk over het symbolische Sint-Katelijneplein, tot in Neder-Over-Heembeek, gunnen de inwoners, verenigingen en buurtcomités de steeds talrijkere bezoekers een ongewone blik op hun stad.

De vele activiteiten zetten ons verbazend rijke patrimonium in de kijker: kookworkshops bij het Sint-Katelijneplein, een kijkje achter de schermen in de Ancienne Belgique, een gezellige wandeling door de Marollenwijk of een bezoek aan enkele buitengewone ruïnes, zoals de Romaanse Toren en de paviljoenen in het Meudonpark van Neder-Over-Heembeek.

*"In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdienen meer dan 33.000 mensen hun brood in de toeristische sector. Daarom zet ik de ontwikkeling van grootschalige toeristische projecten, zoals Brussel Welkom Weekend, bovenaan de agenda," aldus Philippe Close. "Om van onze hoofdstad een grote toeristische trekpleister te maken, moeten we elke wijk en elke inwoner warm maken om zijn of haar steentje bij te dragen. Met dit evenement willen we elke bezoeker dan ook bewust maken van de rijkdom die onze stad te bieden heeft."*

## Programma 2013: een 'grand cru' voor de Stad Brussel

Ook dit jaar stellen tal van inwoners en buurtcomités van de Stad Brussel hun wijken open tijdens Brussel Welkom Weekend. Resultaat: een veelzijdig, origineel en ludiek programma voor 2013 dat jong en oud zeker zal bekoren. Op 23 en 24 maart krijgen de bezoekers van de Stad in totaal 96 uiteenlopende activiteiten voorgeschoteld. Hier volgt alvast een voorsmaakje van enkele buitengewone activiteiten die u beslist doen watertanden.

### Bezoek aan de koepel van het Justitiepaleis

#### De Marollen



Sinds 1883 is de koepel van het Justitiepaleis niet meer weg te denken uit de Brusselse skyline.

Op zaterdag 23 maart kunt u tijdens twee uitzonderlijke rondleidingen (09.30 en 10.45 u) de vernuftige architectuur van dit bouwwerk ontdekken en van een onvergetelijk uitzicht over onze stad genieten. Wie durft naar meer dan 100 meter hoogte te klimmen?

### Cooking Time

#### Wijk Sint-Katelijne



De Brusselse wafel is ongetwijfeld een van onze bekendste culinaire specialiteiten.

En dat komt goed uit: tijdens Cooking Time kunnen Belgische en buitenlandse bezoekers op 23 en 24 maart verschillende kookworkshops volgen, met als eregast onze wereldberoemde wafel ... om duimen en vingers bij af te likken!

### Ancienne Belgique

#### Wijk Sint-Katelijne



De grootste internationale vedetten stalen al de show op de planken van de Ancienne Belgique.

De 20 personen die zich als eerste inschrijven, wanen zich dé ster van de dag en krijgen een rondleiding achter de schermen van deze mythische zaal - op 23 maart om 15.00 u.

### Once Upon a Time in Brussels

#### Wijk Huidevetters - Brigittines



Ter gelegenheid van Brussel Welkom Weekend keert *Once Upon a Time in Brussels* terug in de tijd van De Ateliers des Tanneurs. Het imposante art-nouveaugebouw geeft zijn geheimen prijs over de voormalige Wijnpaleizen en de warenhuizen van de familie Merchie-Pède. Vanaf 10.30u opent het gebouw uitzonderlijk de deuren voor het grote publiek.

## Het BYRRH-gebouw

### Wijk Tour & Taxis



Het voormalige productieatelier van het beroemde aperitief 'Byrrh' opent de deuren. Hoewel het gebouw al in 1923 werd voltooid, ademt het een tijdloze sfeer.

Voor het tegen eind 2015 tot crèche en nieuw economisch centrum wordt omgebouwd, schittert deze Brusselse architecturale parel nog een laatste keer en kunnen bezoekers de fabelachtige nostalgie opsnuiven: u maakt een sprong terug in de tijd en wordt ondergedompeld in de authentieke sfeer van meer dan een halve eeuw geleden.

## Laken onthuld

### Wijk Tour & Taxis



Deze rondleiding neemt u mee op een wandeling langs het kanaal, tussen heden, verleden en toekomst, en herinnert de bezoekers aan een bloeiperiode in de Brusselse geschiedenis. Helaas liggen de pakhuizen van weleer er na een eeuw van voorspoed verlaten bij. Tijdens een wandeling van anderhalf uur krijgt u echter de projecten te zien die deze buitengewone plaats opnieuw op de Brusselse economische kaart moeten zetten. Afspraak op 23 maart om 14.00 u aan de ingang van het Byrrh-gebouw.

## Bezoek aan de Brusselse gangen

### De Marollen



De Marollenwijk is ongetwijfeld een van de beroemdste buurten van Brussel.

Tijdens een pittoreske wandeling doorheen de steegjes en geheimen van de Marollen kunnen de bezoekers een onbekende, maar ongewone en vreemde wereld ontdekken waar duizenden en-een culturen en tradities samenvloeien.

Afspraak op 23 en 24 maart vanaf 10.00 u op het Vossenplein.



Verscheidene eigenaars van gangen openen de poorten voor het grote publiek en laten de bezoekers dit unieke en adembenemende stadsuniversum bewonderen. Wie even in de kleine straatjes van deze wijk wil verdwalen en zelfs terugkeren in de tijd, is welkom op 23 en 24 maart, om 13.00 en 15.00 u.

## Geschiedenis en 2pk's

### Neder-Over-Heembeek



Na een bezoek aan de Romaanse Toren of een wandeling langs de paviljoenen van het Meudonpark in Neder-Over-Heembeek, krijgen enkele geluksvogels onder de aanwezigen de kans om aan boord te kruipen van een 2pk voor een ritje met deze legendarische bolide ... een sixtiesgevoel verzekerd!

De 2pk-meeting vindt plaats op 23 en 24 maart, van 10.00 tot 18.00 u, op het Peter Benoitplein.