



TWEE WINNAARS VOOR GEDICHTENWEDSTRIJD STAD BRUSSEL

Niet één maar twee winnaars

Elisabeth Servais en Devaninka Van Gelder zijn de winnaars van de eerste Gedichtenwedstrijd van de Stad Brussel. Samen schreven ze het winnende gedicht **'Toekomst'**.

"Deze gebundelde poëtische kracht moest bekroond worden," oordeelde de jury onder leiding van dichter Frank De Crits. *"Een gedicht dat bulkt van ambitie en dienstbaarheid, het is een mooie maar zeldzame combinatie,"* zo besluit de jury.

Alle leerlingen in het vierde of vijfde leerjaar basisonderwijs in een Nederlandstalige school in Brussel, konden deelnemen aan deze gedichtenwedstrijd met als thema 'Mijn toekomst'. Er werden 43 gedichten ingezonden. *"Met de gedichtenwedstrijd willen we het Nederlands extra aandacht geven en de creativiteit van kinderen stimuleren,"* aldus Els Ampe (Open Vld), schepenen van Nederlandstalige aangelegenheden.

'De toekomst is zoals skisporen', vond de jury de mooiste opener van deze wedstrijd en zo kreeg Tille Maes de tweede plaats. Met **'Ook ben ik klein en fijn...Ik durf wel jouw held te zijn ...'** schreef Adam Laraiba zich naar de derde plaats.

De eerste drie ontvingen van de jury elk een boekenbon. De winnaars kregen een trofee overhandigd door schepenen van Nederlandstalige aangelegenheden Els Ampe (Open Vld). En natuurlijk de hoofdprijs: met de hele klas op daguitstap naar een pretpark.

De Stad Brussel organiseert deze gedichtenwedstrijd samen met Passa Porta. De jury was samengesteld uit voorzitter Frank De Crits, Jan Hautekiet, Mustafa Kör, Veerle Vanden Bosch, Valerie Pauwels en Kurt Deswert.

Hieronder het winnende gedicht 'Toekomst van Elisabeth Servais en Devaninka Van Gelder'

CONTACT :

Kabinet van schepenen Els Ampe

Kabinet.E.Ampe@brucity.be

02/279 50 64

Toekomst

Werk ik in een bioscoop,
of kijk ik door een telescoop.

Ga ik later proefjes doen,
of word ik liever kampioen.

Ga ik later wielrenner worden,
of draai ik liever met wat worden.

Spring ik op mijn kop,
of hang ik jassen op.

Word ik later astronaut,
misschien is het daar boven wel te koud.

Word ik liever brandweerman,
die alle gebouwen blussen kan.

Vind ik een restaurant,
misschien leid ik ooit wel het vaderland.

Help ik liever dieren
van beren tot mieren.

Bedien ik mensen,
of vervul ik al hun wensen.

Soms ben ik in mijn dromen een fee,
die zwemt in de zee.

Nu ben ik nog jong en klein,
maar uitkijken naar de toekomst is spannend en fijn.

Elisabeth Servais en Devaninka Van Gelder